

## Woord van de voorzitter

Het is alweer enige tijd geleden dat we als FCMH een Nieuwsbrief hebben laten verschijnen. Dat wil niet zeggen dat er geen voortgang was in het werk voor de Missie in Zambia. Er zijn bezoeken aan de Missie geweest en ook zijn manager Febby en dominee Bbuna in Nederland op bezoek geweest ter ere van het huwelijk tussen Henny en mij. Omdat er de laatste tijd zich een aantal memorabele zaken heeft voorgedaan, heeft het bestuur besloten om via een Nieuwsbrief u daarvan in kennis te stellen.

In deze Nieuwsbrief vindt u nadere informatie over het genoemde bezoek van Febby en Bbuna. Vorig jaar was Bo van Luik een paar weken in Zambia om daar samen te werken met juf Hilda op de pre school van de Missie. Ze had daar een fantastische tijd en kwam met enthousiaste verhalen thuis.

Als FCMH waren we bezig om een container te vullen met allerlei zaken en daarbij werd door een groepje vrienden uit Papendrecht 2000 schoenendozen gevuld, als een cadeautje voor leerlingen van de 4 scholen in de omgeving de Missie. De container is nog onderweg en ze hopen de schoenendozen eind april zelf uit te delen op de scholen. Een prachtige actie waar de omgeving van de Missie erg blij mee zal zijn.

Tijdens het bezoek van Henny en mij in maart van dit jaar, hebben we de nieuwe ambulance kunnen overdragen aan de Missie. Het was een prachtig feest en het enthousiasme was groot. Ook was er aandacht voor schoner drinkwater voor ca. 10.000 bewoners rond de Missie. Verder hebben we het startschot kunnen geven voor de bouw van een hostel op het Missie terrein. Dit is nog maar een korte opsomming van wat er langere tijd en kort geleden is gebeurd. Over al deze zaken kunt u lezen in deze Nieuwsbrief. We zijn dankbaar dat we op zoveel fronten wat kunnen betekenen voor de Missie. We wensen u veel leesplezier!

*Wout Kleine*

## Besems doet

In maart 2018 kregen wij het bericht van John Barkmeijer dat hij namens Besems op het havenfestival geld wilde ophalen voor de nieuwe Ambulance. Hoe en wat was nog een verrassing.

De verrassing was groot toen zij op 15 september op de braderie een echte Ferrari voor de deur van het kantoor van Besems hadden staan. Iedereen kon gratis in deze Ferrari op de foto. Een ontzettend leuke actie voor het publiek, maar ook met een mooi resultaat voor de FCMH. Het streven was om € 5000 op te halen voor de ambulance, maar uiteindelijk is het € 6500 geworden. Een win-win situatie voor iedereen: het publiek heeft genoten, goede promotie voor Besems en een mooi bedrag voor het goede doel!



## Bo in Afrika

Bo van Luik is in juli naar Zambia geweest. Om jullie een idee te geven wie Bo is en wat ze in Zambia gedaan heeft hier wat quotes uit haar blog.

...Na een goede nacht staan we rond 10 uur op. Dan staat de eerste keer Afrikaans douchen op het menu. Lekker warm water koken en met een beertje boven je hoofd jezelf wassen. Dit gaat goed en valt me alles mee!...

...Als we klaar zijn gaan de kinderen lekker buitenspelen. Sommige hebben iets van eten bij zich andere niet. Het buitenspelen is super leuk om te zien. Mijn hart maakt een sprongetje. De kinderen spelen letterlijk allemaal met elkaar. Wat hebben ze een lol met elkaar! Alleen maar lachende gezichten...

... 's Middag komen de kleintjes die vinden mij nog een beetje eng. Een grote witte mevrouw. Wat moeten we daar mee? Veel kinderen hebben nog niet eerder een 'muzungu' in het echt gezien. Ze kijken naar mij....

...De kinderen rennen naar buiten en laten alles liggen. Blokjes, puzzelstukjes en pinnetjes overal. Ik sta er bij en ik kijk er naar. Ook moet ik een beetje lachen. Ik vraag aan Hilda of ze dit altijd zelf opruimt.

En dat is zo... Ik introduceer opruimhulpjes. Ik geef aan dat ze iedere dag of iedere week hulpjes in kan zetten voor het opruimen kinderen die weten waar de materialen horen te staan. Ze vindt het een goed idee. Ze lacht alsof er een wereld voor haar open gaat. Nu ruim ik op met twee jongens. Hilda is blij! Dus ik ben ook blij!...

...Een nieuwe dag. En een leuke dag! Ik zie dat er vandaag knutselen op het programma staat en ik ben niet van plan dat over te slaan. Ik neem ballonnen mee naar school. Ik teken 35 paar ogen, 35 neuzen en 35 monden. Dat doe je als je geen kopieer apparaat hebt. In Nederland zitten we er als leerkrachten helemaal niet zo slecht bij....



...Ik vertel dat ik dankbaar ben voor de ontmoeting met Adri Hartkoorn en dat ik door hem in contact ben gekomen met de missie. Hierdoor kan ik mijn lang gekoesterde droom, lesgeven in een ander land, waarmaken....

...Ik vraag of Hilda van sommige spellen weet waar ze voor zijn. Ze weet eigenlijk niet hoe de dominospellen, memoryspellen en de educatie boxen werken. De afgelopen 3 jaar heeft ze veel spullen ontvangen zonder uitleg. En ook is ze aan aantal dingen vergeten. Ik besluit het niet uit te leggen maar, onder het genot van een glaasje limonade gewoon allemaal met haar te spelen. We hebben veel lol samen. En het voelt goed om niet de beter wetter te zijn maar alles te ontdekken net zoals de kinderen doen. Samen spelen, samen kennis delen....

...Als ik 's morgen op sta ben ik mega vrolijk! Vandaag gaan we de kist openmaken en de school opnieuw inrichten. Om tien uur ga ik naar buiten daar staan al wat mannen te wachten die mij willen helpen. Ze verbazen zich er over dat ik de kist zelf wil open maken. Dat is toch geen taak voor een vrouw? Haha, ik denk daar anders over. Als alles binnen is kan de

'school makeover' beginnen. Avice en Jasper beginnen met het schoolbordje en met het speelkeukentje. Ik begin met uitpakken en uitleggen aan Hilda. Vervolgens leg ik de puzzelvloeren neer en zo tikken de uurtjes voorbij....

Wil je meer lezen? Check haar blog via:

<https://boinafrika.jouwweb.nl/>:

Bo: bedankt voor je enthousiasme en je inzet op de school van de missie!

## Waterpompen voor de community

Sinds anderhalf jaar is FCMH, samen met drie Rotary Clubs, bezig om tot een project in watervoorzieningen te komen in het gebied rond de Missie. De clubs zijn Rotterdam Botlek, Kinderdijk en Lusaka Central. De noodzaak kwam naar voren toen na droogte in een gebied van 25 bij 25 kilometer met ca. 10.000 inwoners, er veel gevallen van diarree voorkwam. Dit werd veroorzaakt door het drinken van vervuild drinkwater, wat men haalt uit zelf gegraven putten. Al de bewoners zijn afhankelijk van onze kliniek op de Missie. Inmiddels zijn we zover dat er fondsen zijn voor het slaan van 10 pompen. Tijdens het laatste bezoek was het mogelijk om twee locaties te bezoeken en verder afspraken te maken met de belanghebbenden. Een gedeelte uit het reisverslag van Wout en Henny:

De eerste locatie die we bezoeken zijn twee families, totaal wonen er ca. 250 mensen. Tezamen zullen ze een pomp gaan gebruiken. Als we aankomen zitten een groep vrouwen en mannen onder bosjes op ons te wachten. Ook staan er een paar krukjes en een stoel. Febby legt uit wat de bedoeling is van ons bezoek. We gaan wat video opnemen van de reacties van deze mensen, wat ze ervan vinden om beter water ter beschikking te hebben in de toekomst. Ze proberen uit



te leggen waar ze nu water halen. We stellen voor om daar te gaan kijken. Het is een eind lopen over geitenpaadjes en we komen dan bij een soort stroompje waar een put is gemaakt. Daar halen ze water uit, wat er nu niet bepaald fris uitziet. Geen wonder dat mensen hier ziek van worden. We maken foto's en video opnames. Ze bedanken Holland voor beter water in de toekomst. Dan nog een scene waar iedereen klapt en zwaait. Mooie beelden om mee te nemen naar huis. Bij een andere locatie gaat het net zo. Hier zijn twee waterpompen gepland voor ca. 1000 mensen. Ook hier even slechte situaties. Vrouwen zijn een halve dag onderweg om niet al te fris en veilig water naar huis te dragen. Twee oudere vrouwen doen het voor in een toneelstukje hoe ze daar elke dag mee bezig zijn. Ze houden van drama. Ook hier weer veel bedankjes aan de Holland people.

Om een put te krijgen is men gehouden aan een paar voorwaarden, namelijk dat men een toilet (pitlatrine) heeft, een put waar afval in wordt gedumpt en een plateau boven de grond waar de afwas op wordt gedroogd. Een hele verbetering zal dat geven en daardoor minder ziektegevallen. Volgende keer toch maar wat water meenemen, want we stikken van de dorst en dat terwijl we praten over waterpompen.

## Bezoek Febby en Bbuna

Het is al weer bijna een jaar geleden dat Febby en Pastor Bbuna uit Zambia in Nederland waren. We kijken terug op een heel bijzondere en gezegende tijd met hen. Een van de hoogtepunten was de kerkdienst geleid door pastor Bbuna. Hij sprak over de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en we denken nog regelmatig terug aan de boodschap om genoeg olie in onze lampen te doen: het evangelie wat we altijd bij



ons moeten hebben. We hebben een bijzondere tijd gehad met deze 2 mooie Zambiaanse mensen. Het enthousiasme, de betrokkenheid en de dankbaarheid hebben ons geraakt. Maar niet alleen ons, ook veel mensen die betrokken zijn bij het werk van de Family in Christ Mission. Hartverwarmend hoe er spontaan aangeboden werd om Febby en Bbuna een keer te eten te vragen, of mee te nemen voor een boottochtje, een trip langs de molens of een kooravond. Ze hadden een vol programma waar ze iedere minuut van genoten hebben. Prachtig om te zien hoe ze genoten



van een dagje Keukenhof, een rondje Zeeland, met de waterbus naar Rotterdam, de beklimming van de Dordtse Dom. Hoe bijzonder het was dat Bbuna voor het eerst de zee zag. Indrukwekkend dat ze bij de dodenherdenking op 4 mei aanwezig waren. Ook hebben ze scholen bezocht, zijn ze chique uit eten geweest met de Rotary en hebben ze meetings gehad met Kerk in Actie en Wilde Ganzen. Maar ook de dingen die voor ons zo gewoon zijn, waren voor hen bijzonder: een bezoek aan de boerderij, rondje langs de molens, een wandeling door Alblasterdam of een bezoek aan het Makado. We hadden mooie ontmoetingen die meer betrokkenheid vanuit Nederland hebben opgeleverd. Het hoogtepunt van het verblijf in Nederland was uiteraard de bruiloft van Wout en Hennie. Een prachtige dag om nooit te vergeten. Moeilijk was dan ook het afscheid de volgende dag. We kijken terug op een geslaagde en gezegende ontmoeting.

## Container

Op dit moment is er een container onderweg naar Zambia. Deze is voor ongeveer de helft gevuld met schoenendozen (zie artikel schoenendoosactie). Er zijn verschillende acties geweest om spullen in te zamelen om de container vol te krijgen.

Allereerst zijn we heel blij met de bijdrage van de kinderen van club Mazzeltov uit de Ichthuskerk. Verschillende groepjes kinderen hebben in december dozen versierd en gevuld voor de weeskinderen op de Missiepost. Deze dozen werden gevuld met spulletjes voor elk kind in het weeshuis: kleding, speelgoed, knutselpullen, er werd van alles meegebracht. Ze hebben voor de volgende weesjes een doos gemaakt: Promise, meisje, 5 jaar, Moses, jongen, 3 jaar, Brandford, jongen, 3 jaar, Abigail, meisje, 3 jaar, Jeremia, jongen, 2 jaar, Britt, meisje, 2 jaar, Wim, jongen 1 jaar en Emmanuel, jongen, 1 jaar. Wij zijn blij dat 'onze' kinderen hier zich inspannen om voor 'onze' andere kinderen daar iets moois te maken!



Daarnaast is er ook een actie geweest op de scholen: Een tas voor een andere klas. De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland, Het Kompas en De Twijn in Alblasterdam en de Groen van Prinstererschool in Oud Alblas hebben hieraan meegedaan. In totaal hebben de schoolkinderen ruim 300 tassen opgehaald voor de schoolkinderen op de school in Mbaya Musuma. Dankjulliewel!

Tenslotte is er linnengoed ingezameld. Op 29 december werden er enthousiast zakken vol handdoeken, dekens, (hoes)lakens, kussens etc. afgeleverd voor de patiënten in het ziekenhuis op de missie. Er is dringend behoefte aan meer en beter linnengoed en jullie hebben ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep om hieraan mee te werken. Hartelijk dank namens de patiënten en het ziekenhuispersoneel!

## Schoenendoosactie

Eind april 2019 gaan Marian en Eline Molle uit Papendrecht samen met nog 3 andere vrijwilligers 2000 schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed uitdelen aan kinderen op 5 scholen in de buurt van de missiepost in Zambia. Marian en Eline zijn al jarenlang trouwe supporters van

de FCM in Zambia. Eline is in 2015 mee geweest naar Zambia met een groep uit de Ichthuskerk. Moeder en dochter – beide uit het onderwijs - hebben het initiatief genomen om de kinderen op de scholen rond de missie een hart onder de riem te steken en hen een wel bekende gevulde schoenendoos te geven. Het inzamelen en verzenden van de schoenendozen is gedaan in samenwerking met stichting De Samaritaan, die ook een deel sponsort. Dit is een stichting die al vele jaren in de vorm van actie for kids mooi werk doet voor kinderen over de hele wereld. De dozen zijn verzameld via scholen en kerken in de omgeving van Papendrecht. Inmiddels zijn de schoenendozen onderweg met de container, die inmiddels is gearriveerd in Beira (Mozambique). Vanwege de cycloon Idai is het nog afwachten of de container op tijd zal arriveren. We hopen en bidden dat het zal lukken en wensen Marian, Eline en de andere vrijwilligers een goede tijd toe in Zambia!

## Overdracht ambulance

Een hele ervaring was de overdracht van de nieuwe Landcruiser! De avond voor de overdracht was er al veel opwinding en wij (Wout en Henny) ervaren het als volgt:

We wachten op de komst van Febby. Ze moet vanavond de Missie bereiken met de nieuwe Landcruiser. Om half elf worden we opgeschrikt door het gezang buiten ons gastenhuisje. Als we gaan kijken, zien we daar de groep vrouwen, die nog steeds met koken bezig zijn voor de maaltijd van morgen. Ze lopen zingend en dansend naar de poort, zwaaiend met takken. We horen van verpleger Gibson, die ook buiten staat, dat Febby met één van de vrouwen contact heeft gehad en dat ze met de auto dichtbij moet zijn. Bij de poort gaat het zingen en dansen verder. Een prachtige ontvangst moet het straks worden. De vrouwen hebben afgesproken dat ze niet tot morgen willen wachten om de nieuwe auto te zien en zo de komst willen vieren. De één doet nog gekker dan de ander en er wordt veel gelachen. Een apart sfeertje in het donker. Als ze lichten aan zien komen, lopen ze al dansend en zingend de weg op. Maar de auto is niet de Landcruiser. Nog meer lol. Dan eindelijk tegen een uur of elf weer autolichten. Daar is de auto dan eindelijk. Wat een ontvangst, iedereen heeft de grootste lol. Ook zij die in de auto zitten. Er wordt gezongen en gedanst om de auto heen, als hij het terrein van de Missie oprijdt. Sommigen klimmen

# Nieuwsbrief FCMH

April 2019

achter op de bak. Ze stoppen voor ons huisje en daar gaat het feestje nog even door. Ze weten van geen ophouden. Als de rust wat terugkeert, spreken we af dat chauffeur Spencer de auto morgen wast en daarna zal hij worden ingepakt in witte lakens van de kliniek. De sleutels worden bij ons in bewaring gegeven. Het is al laat als we naar bed gaan.

De volgende morgen wordt er al vroeg op onze deur geklopt. Wij gaan eruit en we zien dat Spencer de auto al heeft gewassen en wil weten waar deze moet worden neergezet. We kiezen samen een plek en de lakens gaan erover heen. Ook komen er linten en ballonnen aan te hangen en natuurlijk de borden die Henny vorige week al heeft gemaakt. De hele



staf was om vijf uur alweer paraat om alles in gereedheid te brengen voor het feest van vandaag. Er zit systeem in en het gaat er steeds mooier uitzien. We dachten voor de aanvang wel even tijd voor onszelf te hebben, maar we worden ook ingeschakeld om hand- en spandiensten te doen. Wel leuk, maar ik moet mijn speech ook nog op papier zetten. Spencer is naar de stad gestuurd om daar een entertainment groep op te halen. Aan mij wordt gevraagd om met een auto een aantal stoelen bij de basisschool op te halen.

Om tien uur komen de eerste gasten al, ze zoeken een plaatsje in de schaduw. Het programma had al moeten beginnen, maar iedereen is nog bezig met de voorbereidingen. Ook is er nog geen uitgewerkt programma. De tijd gaat verder en er komen steeds meer gasten. Ook de DC (vertegenwoordiger van de president) en de district directeur van gezondheidszorg zijn gearriveerd. Ze worden bij ons in het huisje neergezet. Dan is ook de burgemeester van Mazabuka en de pers er. De muziek en de microfoons worden getest. Eindelijk om twaalf uur is alles klaar en het programma kan beginnen, twee uur na de aangekondigde start. Niemand treurt erom, we zijn

toch in Afrika!! Koorzang, entertainment, speeches wisselen elkaar af. Na Febby is de spreekstoel voor mij en ik mag mijn verhaaltje houden. Gibson vertaalt alles naar het Tonga, wat natuurlijk met veel verve wordt gedaan. Aan alle hoge pieten wordt gevraagd



een speech te houden en dat duurt dus wel even. De DC en de burgemeester hebben een persoonlijke bewaakster bij zich die hun baas op de voet volgen. Op het feestterrein verzamelen zich steeds meer mensen. De schattingen lopen nogal uitéén. Later krijgen we te horen, meer dan 500 tot meer dan 1000. Het wordt tijd om de linten te laten doorknippen door de DC. De lakens worden weggehaald en daar staat dan de nieuwe ambulance te blinken in de zon. Iedereen is door het dolle heen. Er wordt gedanst en gezongen, van vele kanten handen geschud. Wat een sfeer. Ik krijg de kans om de sleutels aan Febby te overhandigen. De autodeur wordt open gemaakt en de motor gestart en de auto gaat even voor- en achteruit. Er volgen nog meer toespraken.

De kookploeg heeft het eten inmiddels in warmhoudschalen op de tafels gezet en het eten kan beginnen. Wij, als belangrijke gasten, krijgen ons eten op een echt bord. De rest eet uit plastic bakjes. Zolang



# Nieuwsbrief FCMH

April 2019

de voorraad strekt krijgt iedereen een plastic lepel en een flesje limonade. Het is een drukte van belang. Iedereen krijgt te eten.. De muziek en het dansen gaan nog wel even door. Om half vijf stopt de muziek. Febby valt haast om van vermoeidheid. Ze heeft vannacht maar een uur geslapen.

De opruimploeg kan aan de slag om alles op te ruimen. Henny en ik maken met en een aantal medewerkers een testritje met de nieuwe auto naar de school. Ze staan op de achterbak te zingen. Er is zoveel enthousiasme.

Als we terugkomen is de rust volledig teruggekeerd en alles is nagenoeg opgeruimd. We blazen buiten nog even uit, een drankje gaat er wel in.

Wil je meekijken hoe deze dag verliep? Check dan <https://www.youtube.com/watch?v=DIsZJkAIEDM&t=325s>

## Voetbalspullen

Hartverwarmend hoe ook de voetbalclubs in Alblasserdam aan Zambia denken. Het blijft niet bij één inzamelingsactie, maar we hebben al verschillende keren schoenen, shirts, trainingspakken enz. gekregen voor de sportievelingen in Zambia. Zowel VV de Alblas als van De Zwerver doneren spontaan. Recent was er een voetbaltoernooi, waar het FCM team met Febby en Bbuna aan meedeed, maar ook het onderwijzend personeel van de school in



Mazabuka. Mooi om het enthousiasme en de teamspirit te zien! Toen Wout en Henny in maart in Zambia waren, kregen zij twee bedankbrieven overhandigd van 'Mbaya Tiger Football Team' en 'Maleu Rangers Football Club'. Ze schreven dat ze ontzettend blij zijn met de spullen, maar dat het ook nog een ander positief effect heeft. Tijdens dit soort

toernooien zijn veel jongeren bij elkaar en dan wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorlichting te geven over hygiëne en gezondheid. Tijdens het laatste toernooi werden 500 mensen getest op HIV/AIDS. De laatste zin van de brief luidt: Thank You Very Much May God Continue Guide You with Your Families.



## Update Missiepost

Het is prachtig dat er op personeelsgebied een aantal belangrijke aanvullingen zijn te melden. Er is een tweede CO (clinical officer), een soort basisarts die te werk is gesteld. Daarnaast hebben we een apotheker en twee verpleegsters van het District erbij gekregen. Hiermee is de bezetting van professioneel personeel belangrijk verbeterd. De huizen zijn hiermee ook weer helemaal bezet. Er werken nu ca. 40 medewerkers op de Missie, waarvan het overgrote deel door de overheid wordt betaald.

Een andere verbetering is dat men hulp ontvangt van CHAZ (Churches Health Association Zambia). De Missie was al enkele jaren lid van deze organisatie. CHAZ krijgt sponsorgeld uit de hele wereld en doet daar goed werk mee binnen de gezondheidszorg in Zambia. De Missie is nu volwaardig lid en heeft de laatste tijd computers, fietsen voor gezondheidswerkers, bijdragen in de kosten, een motor en muskietennetten mogen ontvangen. Het is een belangrijke bijdrage voor het werk dat door de Missie mag worden gedaan.

## Adri en Jacoline in Zambia

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Adri en Jacoline tijdens hun huwelijksreis door Afrika, een lift kregen van Pookie Evans. Hij was de oprichter van de missiepost in Mazabuka in Zambia, the Family in Christ Mission. Mooi om te zien hoeveel er is opgebouwd op de Missie in die 30 jaar. En het werk groeit nog steeds. Wonderlijk hoe dit gelopen is. Gods werk gaat door! Op dit moment zijn Adri en Jacoline in Zambia om hun huwelijksjubileum te vieren. Ze zijn nu op de Missiepost, hopen daarna twee weken door Afrika te trekken en weer af te sluiten op de Missiepost. We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe!



## Guesthouse / Hostel

Ondertussen is de ambulance afgeleverd en in gebruik, als FCMH kijken we daarom ook al weer vooruit. Ons nieuwe project is de bouw van een Guesthouse op de missie. Reden hiervoor is dat er veel vraag is naar stageplekken voor medisch personeel. Studenten worden geacht om stage te lopen in een ziekenhuis op het platteland om te leren van de specifieke ziektebeelden van het platteland. In

Daarnaast zien we ook steeds meer behoefte aan goede slaapplekken voor studenten uit Nederland en bezoeken van diverse organisaties en van the local district.

Doelstelling van de bouw van het Guesthouse is om, naast het voorzien in de behoefte van goede onderkomens voor de bezoekers en studenten op de missie, ook meer inkomsten te genereren. Voor de FCMH is een belangrijk punt in het financieringsplan dat de bijdrage aan het Guesthouse ook maakt dat de kwartaalbetalingen ter ondersteuning van de missie lager worden, en zelfstandigheid van de missie toeneemt.

Uw giften voor dit project zijn dan ook hartelijk welkom!

## Bedankt allemaal!

Het is een volle nieuwsbrief geworden. En dan hebben we waarschijnlijk nog zaken over het hoofd gezien. We willen iedereen die FCMH een warm hart toedraagt hartelijk bedanken. In de afgelopen periode was het een hele uitdaging om het geld voor de Ambulance bij elkaar te krijgen. Vooraf hadden we niet verwacht dat er zoveel geld ingezameld zou worden in zo'n korte tijd. Bedankt voor de giften, voor de sponsoracties, voor het medeleven en voor uw gebed. Speciaal willen we ook nog Jasper Bosje noemen die in de zomer geholpen heeft op de Missie. Hij heeft zich vooral nuttig gemaakt in de kliniek. Dankjewel Jasper! We kijken nu vooruit naar wat komen gaat. Onze focus zal op korte termijn op het Guesthouse komen te liggen. Belangrijk is dat de Missie in de toekomst steeds meer zelfvoorzienend zal gaan worden. Via het Guesthouse hopen we meer inkomsten te kunnen genereren.

Wilt u op de hoogte blijven van het wel wat er speelt op de Missiepost? Houd dan onze Facebook pagina in de gaten: <https://www.facebook.com/FCMHOLLAND/> Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief. Wij wensen u van harte Gods zegen toe.

Hartelijke groeten van Adri Hartkoorn, Carla Aantjes, Ineke van der Vliet, Maarten Baaij, Peter Klijnjan en Wout Kleine

Gironummer NL82 INGB 0006 7751 58

Oranjestraat 38

2952 AH Alblasterdam

Tel. 06 34828375

[www.fcmmh.nl](http://www.fcmmh.nl)

KvK nummer 41121289



