

Hallo allemaal,

Hierbij een verslag van onze 5 weken in Zambia. We hebben echt erg genoten en zijn heel blij dat we gegaan zijn. We hebben veel gedaan en geleerd en zoals ze het daar zeiden, een nieuwe familie erbij gekregen.

De eerste week hadden we een bericht geplaatst maar helaas werd het internet daarna slecht dus vandaar hier het verdere verslag.



We hebben in de 2^e week veel gedaan. We begonnen met de kerkdienst waarin gelijk gevraagd werd of wij niet volgende week konden zingen. In de middag hebben we een voetbalwedstrijd gespeeld waarin wij mochten meedoen. Gehuld in shirtjes van De Zwerver in Kinderdijk liepen we het veld op. Het ging eerst niet zo goed en we stonden al gauw achter. Maar gelukkig kwamen we terug en mochten we ook nog eens een penalty nemen. Maar hier was het andere team het niet mee eens, dus die reed met de tractor over het veld en haalde de spelers van de tegenpartij op. We zaten met grote ogen te kijken wat hier nu weer gebeurde en hebben de wedstrijd niet meer af kunnen spelen maar we hadden wel gewonnen! Verder hebben we die week veel lessen gegeven op de school dicht bij de missiepost. Ze vonden het echt leuk als wij lessen gaven. Ook hebben we een ochtend meegeholpen in het ziekenhuis op de missie. We hebben ook een ochtend geholpen in het weeshuis en lekker gespeeld met de kinderen.

De week erna zijn we begonnen met zingen in de kerk. Ze vonden het allemaal erg mooi. Ook die week zijn we weer veel naar school geweest. Aan het einde van de week hebben we veel meegemaakt. Eerst werd Joselien aangevallen door bijen en moest ze naar het ziekenhuis op de missie waar ze geholpen werd en alles ging weer goed. Die zelfde avond hebben we toen het bijennest met behulp van gif, vuur en een kapmes uit de boom gehaald en de bijen verbrand, een heel avontuur. Vrijdag namen we afscheid van iedereen en hadden Friday en Gadiël een heerlijke geit voor ons bereid. Die maandag erna gingen we op weg naar Living Stone.

In Living Stone hebben we een heleboel gedaan. We zijn naar de Falls geweest op de fiets, lekker warm maar wel echt mooi zo in de natuur. Woensdag hebben we een boot cruise gedaan op de rivier en olifanten, krokodillen en nijlpaarden gezien. Echt heel mooi om zo de dieren daar in de natuur te zien. In ons hostel hadden we iemand ontmoet die werkte in een dorpje naast Living Stone. Met diegene hebben we in dat dorpje geholpen met het bouwen van een huis en met diezelfde mensen van dat dorpje met wie we dat huis gebouwd hadden, zijn we de volgende dag een dagje uit geweest. We hebben gekeken naar leeuwen en hebben de swing gedaan, een schommel in de kloof. 's Avonds hebben we nog samen gegeten en lekker gezwommen. De laatste dag voor vertrek gingen we de hele dag raften wat echt heel gaaf was.

Dinsdag gingen we weer terug naar de missie waar we Wout en Hennie zagen. We zijn hartelijk ontvangen en Hennie had lekker gekookt voor ons. De laatste dagen dat we er waren hebben we veel met de kinderen gespeeld en zijn we nog een keer terug geweest naar de school. We hebben iedereen bedankt en gedag gezegd en zijn vrijdag vertrokken. Het was jammer dat we weg moesten en van iedereen afscheid moesten nemen.

We willen iedereen van FCM hier in Nederland en in Zambia bedanken voor deze mooie tijd die wij gehad hebben!

