



Vrijdag 26 mei

Het is vandaag weer "under five" en veel vrouwen met kinderen zijn naar het consultatie spreekuur gekomen. Het is een drukte en gekwetter van belang. Baby's worden gewogen en krijgen injecties. De verpleegster, die de leiding heeft, staat er stoïcijns bij en laat zich niet van de wijs brengen. Daarbij genomen ook nog de uitreiking van Bilharzia pillen. De polikliniek op haar best.

Gisteren heeft zich Lovemore, een wees gemeld, die vroeger in ons weeshuis is geweest. Inmiddels is hij op school tot grade

10 gekomen en wil graag verder leren. Hij heeft helaas geen schoolgeld. Met Febby besluiten we om hem een brief te geven met het verzoek aan de schoolleiding om de rekeninggegevens op te geven zodat we voor hem het schoolgeld kunnen overmaken. In de vakanties moet hij dan op de Missie komen om mee te werken op de tuin. Hij vindt het een goede oplossing, voor wat hoort wat.

Op de tuin is Obed bezig nog meer stekken van bananen planten te zetten. Het is een mooi gezicht, een mooie rechte rij. De planten die hij eerder geplant heeft beginnen al uit te lopen. Ook zijn er veel nieuwe heggen geplant op de Missie. Het lijkt wel een soort liguster, maar dan in verschillende kleuren groen. Het is een soort wat snel wortelt. Bijna alle heggen zijn vervangen door dit nieuwe heestertje.

Met Gadiël werk ik aan de aanvraag voor waterpompen in de community. Tijdens grote droogte zijn bijna alle waterputten leeg en zijn mensen geneigd om verontreinigd water te drinken. Hierdoor raken ze aan de diarree en krijgen uitdrogingsverschijnselen en raken ziek. Gadiël heeft hiervan voor dit gebied een studie gemaakt en ontdekt dat 70 % van de bevolking in ons verzorgingsgebied hier last van heeft. Er is veilig drinkwater beschikbaar op grotere diepte, maar dat vereist wel het boren van een gat waar een handpomp op geplaatst kan worden. Door ca. 15 putten te slaan kan de situatie aanzienlijk worden verbeterd. Gadiël gaat na ons gesprek het rapport en aanvraag uitwerken zodat ik het mee naar Holland kan nemen om sponsors geïnteresseerd te maken..

Zaterdag 27 mei

Vandaag niet veel uitgespookt. Het was erg stil op de Missie. De auto is naar Mazabuka om boodschappen te doen, dus was niet beschikbaar voor mij om ergens een bezoek te brengen. Een boek gelezen en af en toe een rondje gelopen en een praatje gemaakt met personeelsleden. Ook het oefenen van de zangkoren bleef vandaag uit. Mensen zijn bezig op het land om te oogsten en hebben geen tijd om andere dingen te doen.

Vanavond bak ik pannenkoeken met bacon en kaas. Stroop heb ik niet maar wel suiker en jam. Ze smaken goed. Ik houd er nog een paar over voor morgen bij de lunch.



Zondag 28 mei

Zondagmorgen is het enige moment in de week dat ik wat kan uitslapen. Om acht uur uit bed in plaats van om kwart over zes voelt toch anders. Ontbijten en douchen en me gereed maken voor de kerkdienst. Bij de aanvang hiervan loopt het nog niet storm. We beginnen de dienst met 5 personen en een kwartier te laat. Later wordt het wel goed hoor en we komen op ca. 60 personen, de kinderen meegerekend. De Bijbelstudie wordt geleid door de vrouw van Innocent. Alles gaat in het Tonga, want ze spreekt geen Engels en er is niet direct een vertaler bij de hand. Ik lees alleen de Bijbelgedeelten mee die worden genoemd. Daarna volgen de getuigenissen, koren en de collecte. Pastor Bbuna doet dan de preek. Bbuna probeert wel rekening met mij te houden en gebruikt zo af en toe Engels. Deze keer zag ik meer missie medewerkers in de dienst.

Na de middag rustig aan gedaan en later in de middag met de Hilux naar de Newland farm gereden. Even lekker er alleen tussen uit met de auto over zandwegen is het ca. 45 minuten rijden. Jill en Jim Hewitt (blanke boer) wonen op de Newland farm. Jill heeft vele jaren in het lokale bestuur van de Missie gezeten. Mooi weerzien en we praten bij op de waranda van de boerderij. Drinken koffie en een rum-cola. Jill is erg belangstellend hoe het nu op de Missie gaat. Het is al donker als ik terug rijdt, maar ken de weg goed en rij voorzichtig vanwege de potholes. Thuisgekomen ga ik nog bij Gadiël en Friday langs. Ze wonen samen, hoewel Friday binnenkort naar een eigen huis op de Missie gaat verhuizen. Febby komt later ook om met hen te eten. Dat doen ze vaak gezamenlijk. Ze dringen aan dat ik ook blijf, maar ik heb eten uit de vriezer gehaald en dat blijft dan ook maar weer staan en vertrek dus naar mijn eigen home.

Maandag 29 mei

Piston heeft de leiding bij de ochtend wijding. Hij gaat daarbij simpel in op het woord "instructions" gezien in het Bijbels licht. Door het niet houden aan instructies, afspraken, wetten, brengen we ons als mensen vaak in heel lastige situaties.

Vanmorgen waait het erg hard en het zand komt overal doorheen. Ook is de temperatuur een aantal graden lager en ik heb het gewoon koud binnen in mijn huis. Het is de eerste keer dat ik een lange broek en trui aandoe. Later doe ik ook nog sokken aan. Het moet niet gekker worden. Deze week is er weer een vol programma voor het hele verzorgingsgebied van de kliniek. Was er vorige week een programma voor het uitdelen van medicijnen voor Bilharzia aan de 5 tot 15 jarigen, nu worden medicijnen uitgedeeld aan iedereen voor Trachoom. Dit is een antibiotica tegen oogziekten, nu voor alle bewoners. Ik moet mijn best doen om de auto deze week nog een dag ter beschikking te hebben, want alle dagen zijn ingepland. Er is op dit moment maar één auto die rijdt. Waarschijnlijk krijg ik woensdag nog een kans om naar Mazabuka te gaan. De rest moet dan maar tot zaterdag wachten.

Voor de rest van de dag veel binnen gezeten en op de laptop gewerkt. Nog eens de "to do" bekeken en de agenda verder ingevuld. Ik ben heel blij dat WhatsApp werkt op mijn mobiel. Hiermee verloopt de communicatie met het thuisfront veel soepeler.

Dinsdag 30 mei



Piston gaat vanmorgen bij de ochtendwijding verder met het niet opvolgen van Instructies, c.q. opdrachten. Dit in het licht van de zondeval (Gen. 3). Ik hou wel van de voordrachten van Piston, hij is eenvoudig en heeft altijd mooie voorbeelden uit het leven hier. Ik vind het mooi om te zien dat bijna het hele personeel dat om 7 uur begint elke morgen aanwezig is. In het verleden is dat wel eens anders geweest. Ook gaat een grote groep mee om al zingend naar het weeshuis en de ziekenzalen langs om te bidden en te bemoedigen.

Avice is samen met Innocent sinds gisteren bezig om

het opvullen van de drie watervoorraadtanks beter af te stellen. De tank bij mijn huis komt in de regel niet vol. Vandaag wordt het een heel waterballet bij deze tank. Avice heeft de toevoerleiding los gemaakt en de pomp aangezet. Nou dat wil wel stromen. Naar het pomphuis lopen om de pomp weer uit te zetten duurt ook weer 5 minuten, dus je kunt nagaan dat er heel wat water over het grasveld en de bloemenborders loopt. Nu is dat weer niet zo erg en hoeven ze minder te irrigeren. Aan het einde van de dag zijn ze er nog niet uit, morgen verder.

Van Jill had ik zondag een tip gekregen om voor het lokaal bestuur een manager te vragen van de nabijgelegen boerderij Namaluba. Het is één van de vijf boerderijen onder Wellspring, een groot boerenbedrijf, waar Anderson de general manager van is. Jill heeft heel goede ervaringen met hem, zijn naam is Ocean. Gisteren heb ik met Febby overlegd of dit een goed idee is en zij heeft hem gebeld om langs te komen voor kennismaking. Zowaar vanmiddag komt hij en we hebben een goed gesprek met hem. Het is een sympathieke opgeleide kerel uit de zwarte lokale gemeenschap, deze goed kent en de taal spreekt. Hij runt voor Wellspring een bedrijf met vleeskoeien. Febby en ik leiden hem rond op de Missie. Hij is onder de indruk van alle activiteiten. Soms komt hij voor zijn personeel in de polikliniek maar ziet dan niet wat er allemaal nog omheen te doen is. We denken dat het aanwinst kan zijn voor de board. Morgen komt Theresa en we zullen het ook met haar bespreken. Inmiddels heb ik geen elektriciteit meer in mijn huis. De units van de prepaid meter zijn op waar mijn onderkomen op aangesloten is. Gelukkig is de vrouw van Bbuna in Mazabuka en zij zal bijkopen zodat ik weer stroom heb. Ik kan pas laat eten maken, want het duurt nogal even voor ze op de Missie aankomt met public transport .

Febby	manager missie, EHT gezondheidswerker
Obed	tuinman voor de groente tuinen.
Gadiël	gezondheidswerker
Innocent	wachtman
Bbuna	pastor en ass. manager
Friday	arts in de kliniek
Piston	evangelist en boekhouder
Avice	onderhoudsman
Jill Hewitt	vrouw blanke boer en vroeger lokaal bestuur
Anderson	lid lokaal bestuur
Theresa	dochter oprichter Missie en lokaal bestuurslid