

16 december '15

De nachtzuster klaagt over de hoeveelheid muskietoz. Muskietozzzz. Gapend zit ze tegenover me wanneer we bij de ziekenhuisronde eindigen in de zusterspost. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Er zijn meerdere nieuwe nurses. Ik ga naast de afspraken die ik met Pastor Bbuna heb helpen in bij het inloopspreekuur. Vanmorgen een dagopening vanuit Fil 2. De innerlijke houding en eenheid onderling. Feby filmt alles en Oliver vertaald. Alle naalden die ik van Yulius heb meegekregen geef ik aan het medische personeel. Ik doe voor hoe de automatisch dichtklikken ter preventie van prikaccidenten. Ze zijn er blij mee, kunnen ze wel gebruiken. Na het bezoeken van de patiënten in het ziekenhuis (wat Pastor Bbuna dagelijks doet) en met hen te praten en te bidden kom ik later die dag terug een andere pet op. Nu ben ik de nurse die de controles doet. Ik loop mee met Dokter Friday en Lafter die de bezoekende patiënten en de opgenomen patiënten onderzoeken en helpen. Bij het inloopspreekuur zien we mensen met verschillende soorten klachten waaronder HIV, maar volgens de grafieken gaat het goed met de preventie van ziektes. De malaria testen die ze nu hebben zijn handig en snel, waardoor ze bij een positieve test direct behandeling op kunnen starten. Er zijn wel wat wensen, bloedtesten voor de lever en andere veelvoorkomende ziektes. Ik maak een lijst met de benodigdheden en zal het in NL bespreken.

17 dec 2015

In de dagopening vanmorgen staan we stil bij hoe we een licht kunnen zijn, genoeg voorbeelden om het uit te leggen hier. Dagelijks maakt men zich druk over de afwezigheid van elektriciteit. Hoe verspreid je licht in de wereld? De pastorale gesprekken in het ziekenhuis doe ik vandaag met Piston omdat Bbuna voor CHAZ naar Lusaka is. Het is rustig; zowel in het ziekenhuis als bij het spreekuur. In de velden rondom wordt druk mais gepland tussen de regenbuien door, de arbeiders zijn druk en hebben geen tijd om naar het ziekenhuis te komen. Oliver zit me te pesten dat er snakes in het huis kunnen komen, cobra's in je bed :) bah. Gisteren heeft Friday nog 1 kleine gele slang doodgeslagen met een steen onderweg naar huis. Ik had het hele ding niet gezien. Vanmiddag doe ik de Bijbelstudie kring van de vrouwen. Wat een thema's brengen die te sprake zeg. Gelukkig staat achter in mijn bijbel per thema verwijzingen geordend zodat ik kan achterhalen wat de Bijbel erover zegt en ze dat mee kan geven. Polygamie bv, tja dat is hier heel gebruikelijk maar de Bijbel is duidelijk. Ik bespreek het later na met Pastor Bbuna en hoop maar dat ik de juiste adviezen gegeven heb. Ik krijg een berg pinda's aangeboden. Lekker hoor. De scholen zijn dicht in verband met de kerstvakantie. En zowaar liepen er vandaag bouwvakkers rondom de kerk.

18 dec 2015

Vandaag mag ik de dag beginnen opnieuw uit de Filippenzen brief; Paulus beschrijft dat alles wat zijn verdiensten zijn niets waard zijn zonder Gods zegen, bij God hoeft je alleen maar lege handen te tonen. Na het weeshuis en de ziekenzalen ronde (die met gezang en gebed gepaard gaat) heb ik in de zeer zorgvuldige planning die de pastor voor me gemaakt heeft een drukke agenda.



Tussendoor wil ik nog met Febby mee naar de primary school waar een studente van de universiteit van Lusaka langskomt om een programma aan te bieden aan de meisjes uit grade 7 (die meestal vervroegd uit het onderwijs vetrekken) en haar onderzoek richt zich erop dat als meisjes juist in die periode gesponsord worden misschien gestimuleerd worden hun school af te maken of voort te zetten op de secondary school. Betty bij het lab laat me zien hoe de nieuwe malaria testen werken. Het is er rustig. Ze heeft ruim de tijd om mango's te plukken en bonen. Regentijd; de missie en omgeving schijnt een groene oase te worden. De kinderen spelen hink stap sprong. Ik moet weer even verzinnen hoe het ging maar zowaar het lukt. Al verlies ik natuurlijk grandioos. Ik wil met de motorbike en Febby naar de patiënt die Jasper zo goed heeft geholpen, Lafter legt uit om wie het gaat en hoe we daar kunnen komen. Het blijkt teveel geregend te hebben om bij de bewuste persoon te komen. We zullen moeten wachten tot het weer minder nat is. Vanmiddag nog meer bijbelstudie time. Ondanks de regen is het druk en kan ik verder aan de slag voor mijn stage. Met de kaars, anders kunnen we niet zien waar we lopen. En een cape, tegen de regen (alsof we Florence Nightingale zijn) sluipen we over het missieterrein s'avonds om bij elkaar te eten. We vinden het allemaal ongezellig alleen. Als ik de binnenweg (d.w.z. door het ziekenhuis heen) neem zullen de aanwezige patiënten wel denken, maar niemand kijkt op of om. Ik ben mijn sleutel al een keer kwijt geweest en voor de grap verteld dat ik wel in een ziekenhuisbed zou kruipen om de nachtzuster te laten schrikken.

19/12/'15

Mijn laatste ochtend opening op de missie, het schiet alweer op. Ik heb een evaluatie met Pastor Bbuna die mijn stage positief beoordeeld (mooi!) en ik heb zelfs nog tijd om mijn stage verslag te schrijven. Maar vandaag moet ik de preek van morgen voorbereiden met alle tips van Pastor Bbuna meegenomen. Hij is ook manager van de missie en in die hoedanigheid is hij ook bezig met het schrijven van een plan om de missie en rondom de missie groener te krijgen. Alleen de kwacha schijnt zo te fluctueren dat hij de prijsopgaaf niet kan aanleveren. Hij zal het later per mail versturen. Dokter Friday is ook voor een paar dagen naar Lusaka dus er blijft weinig bezetting over. Gelukkig is het nu ook niet zo druk in het ziekenhuis. Volgens Febby komen alle zieken weer als er minder arbeid op het land te doen is. Ok, in Holland nooit van gehoord :) Friday zal mij een lijst sturen met de veranderingen die hij ziet of denkt

nodig te hebben in het ziekenhuis. Mijn meegenomen spullen zijn zo ongeveer uitgedeeld dus de koffers kunnen leeg mee terug. Nu nog even genieten van de mensen hier, waarvan ik sommige te lang niet gezien heb. Op zaterdag middag klinkt er gezang, er wordt druk geoefend door de jongeren en de koren om morgen in de dienst te kunnen zingen en dansen. Nu er geen dak op de kerk zit doen ze het buiten, tussen de buien door. Ik geef de kerk een gift voor kerst want dat willen ze met 55 gezinnen vieren op de missie post en er is nog niet voldoende geld ingezameld. Jammer dat de advocado's nog niet rijp zijn; anders hadden we die als avondeten kunnen veroveren. Nu fabriceren we iets wat het meeste weg heeft van een bonenprut met veel kruiden. Febby is in China geweest dus ze weet best dat slangen ook gegeten kunnen worden maar nee hoor, ze gilt al bij het idee dat er slangen zouden kunnen zijn als de schemer invalt.

20 dec 15

Na een hoop geglibber en gedoe met het busje (want het bakkie is in reparatie) begin ik me serieus zorgen te maken of de weg niet onbegaanbaar is. De driver stapt regelmatig uit om de wielen van modder vrij te maken zodat we weer verder kunnen slibben. Hier en daar gestrande auto's op de zand, blubber, bobbel weg. Uiteindelijk komen we, wel 3 kwartier te laat, aan bij Ben Evans Church waar ik mag preken vandaag. Een van de kerken die Pastor Bbuna opgezet heeft in de omgeving. Er zijn veel mannen aan het werk op het veld (mais planten); dus er zijn voornamelijk vrouwen en kinderen aanwezig in deze kerk van ongeveer 100 leden. Inmiddels gaat het preken me al aardig handig af, al gebruiken ze hier de 10 geboden niet. Als ik die begin voor te lezen realiseer ik me dat we onderweg toch heel wat mensen op de sabbat aan het zo noodzakelijke werk hebben gezien, en ossen, ezels geloof ik niet. Ze zijn erg blij met ons bezoek en woorden, ze klappen, zingen en dansen er vrolijk op los terwijl wij gelukkig ontdekken dat de regen ophoudt zodat we misschien een veiligere terugreis mogen hebben. En jawel hoor, we komen veilig weer aan op de missie. In de middag heb ik de gebruikelijke meeting met het Management (nou de aanwezigen dan: Lafter, Febby en Pastor Bbuna) waarmee ik de update van het reilen en zeilen op de missie meenkrijg en een aantal aandachtspunten (lees vragen) voor het bestuur in NL. Lafter draagt een bril die ik haar jaren geleden heb gegeven, het is naast een functionele een gezellige meeting. Ik praat nog even bij met Gibson, onze prediker met zijn schattige drieling. Krijg hier en daar weer vragen en brieven om mee te nemen naar Holland. We nemen het allemaal mee :.)

21 dec 15

Even gedag zeggen, rondje doen na de dagopening, drop hier en daar spullen die ik over heb. Even mezelf laten checken op malaria in het lab want vandaag vertrek ik. Febby, Pastor Bbuna en Oliver vergezellen me naar Lusaka. Met nog ongeveer 6 mensen in het bussie gepropt. Omdat het bakkie kapot is kan ik niet achterop staan. Jammer hoor, weg frisse lucht. Het word een spannende tocht in verband met modder, regen en misschien te diepe gaten. Ik hoop maar dat we niet stranden, verzakt raken of niet verder kunnen. We moeten ook nog even langs de bank in Lusaka want volgens de club op de missie hebben ze mij voor de gek gehouden met een verkeerde wisselkoers toen ik aankwam en hebben ze mij voor 2000 kwacha afgezet, door de wisselkoers van de dollar aan te houden. Ik heb geen flauw idee maar als dat zo is moet dat moet rechtgezet worden. Erop af dan maar. Op een goede terugreis. Het was een fijne reis, met weer ontmoetingen als vanouds. Top. Bedankt FCM in Zambia en tot snel weerziens.