

Woord van de voorzitter

In onze najaars Nieuwsbrief vindt u weer de nodige informatie over wat zich het laatste half jaar heeft voorgedaan bij onze stichting. Binnen het bestuur zijn er enkele wijzigingen en vacatures weer opgevuld.

Er zijn veel activiteiten geweest rond de jongerenreis naar de Missiepost en daarmee is er ook meer bekendheid ontstaan voor de FCMH. Op Facebook (zoeknaam FCMH) is een pagina geopend om nieuws weer te geven over allerlei zaken die met deze reis te



maken hadden. Van de reis zelf leest u in deze Nieuwsbrief.

Onze secretaris Carla Aantjes zal in december stage gaan lopen op de Missie in het kader van haar studie in het pastoraat.

Verder is er aandacht geweest bij de Vakantie Bijbel Week in Oud Alblas voor het werk van onze stichting.

Over al deze zaken kunt u lezen in deze Nieuwsbrief.

Wout Kleine

Veranderingen bestuur

Tijdens ons bestuursoverleg van 1 juni namen we afscheid van onze penningmeester Rien Gunter. Gedurende 6 jaar was hij onze zeer deskundige financiële man en heeft hij voortgang gemaakt in het verzorgen van de financiële jaarrapportages. We zeggen hem daarvoor hartelijk dank.

Tevens mochten we twee nieuwe bestuursleden begroeten. Maarten Baaij neemt de taak van

penningmeester over van Rien. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ook nieuw is Ineke van der Vliet, zij zal zich bezig houden met up-to-date houden van de adres- en sponsorgegevens, PR e.d.

Beiden welkom in ons bestuur.

Het bestuur van de FCMH bestaat nu uit:

Wout Kleine (voorzitter)

Carla Aantjes (secretaris)

Maarten Baaij (penningmeester)

Ineke van der Vliet

Adri Hartkoorn

Peter Klijnjan

Vakantie Bijbel Week Oud Alblas

De leiding van de Vakantie Bijbel Week in Oud Alblas had via het lokale nieuws gehoord van de reis die de jongeren hebben gemaakt naar de Missiepost in Zambia. Ze waren hierdoor ook enthousiast gemaakt over het plan om daar daken te vernieuwen van twee ziekenzalen. Ze kwamen op het idee om tijdens de VBW in de herfstvakantie het thema "bouwen" te kiezen en geld in het dorp in te zamelen voor daken van de kliniek in Mbaya Musuma. Met een afvaardiging mochten we op de slotavond aanwezig zijn om iets te vertellen over het werk van de FCMH in Zambia. Erg verrast waren we toen ons een cheque van € 786,22 werd aangeboden. Een prachtig bedrag waar ook de kinderen en leiding niet van hadden kunnen dromen. Hartelijke dank!

Dakenproject

In het verslag van de jongeren is te lezen dat er tijdens de trip van deze zomer aan het dak van de kliniek is gewerkt. Via allerlei sponsoracties is behoorlijk veel geld opgehaald en zo kon er € 4000 geïnvesteerd worden in het dakenproject. Twee ziekenzalen werden voorzien van een dak van nieuwe stalen golfplaten. Hiervoor was opdracht gegeven aan een plaatselijke aannemer en sommigen van onze groep hebben hem geholpen met de bouwactiviteiten. Het resultaat mag gezien worden en vanaf nu zijn er hopelijk geen lekkages meer tijdens de regentijd.

Onze inspirerende reis

Onze groep bestaat uit 9 personen. (Pieter Hartkoorn, Adri Hartkoorn, Cornelis Hartkoorn, Wout Kleine, Jasper Borsje, Tara Guldemond, Eline Molle, Corine Leenheer en Anouk den Braanker)

Op de heenreis hadden we de groep gesplitst in een groep van 4, die een week eerder ging, en een groep van 5 personen. Vanwege het slechte weer heeft het eerste gedeelte van de groep zo'n drie dagen over de reis gedaan, terwijl het in anderhalve dag te doen zou moeten zijn. Dit had te maken met de storm die in Nederland rondging, precies tijdens het vertrek. Hierdoor moest de hele vlucht omgeboekt worden en hebben we een nacht in een hotel in Frankfurt moeten verblijven. De vlucht was lang, maar je leert elkaar wel goed kennen tijdens zo'n trip.



Voor degenen die er nog nooit geweest waren, ging er een geheel nieuwe wereld open. De traagheid van het personeel op het vliegveld, de mensen die er rondlopen en natuurlijk het landschap. Je ziet dat de mensen zo anders zijn dan wij en dat zaken anders geregeld worden. Zo gaat onder andere alles een stuk relaxter en langzamer dan wat we in Nederland gewend zijn.

Na een heerlijke trip over de geweldige wegen van Zambia, is daar eindelijk de missie. Een omheind primitief dorpje waar wél meer voorzieningen zijn dan in de rest van de omgeving van de missie. Zo is er op de missie (bijna altijd) stromend water en elektriciteit. Wat ontzettend knap eigenlijk dat dit allemaal is opgebouwd door de lokale bevolking en door hulp uit Nederland.

Na een nachtje slapen onder het genot van zoemende vliegen, tjirpende krekels en niezende muggen, moesten we om 7 uur 's morgens weer op om naar de 'Devotion' te gaan. Van maandag tot zaterdag vindt dit plaats en steeds staat één onderwerp en één spreker heel de week centraal. Zingen en preken kunnen ze hier wel. Vooral dat zingen is nog wel een dingetje

waar wij als Nederlanders een puntje aan kunnen zuigen.

De activiteiten die we daar gedaan hebben, zijn verspreid over de verschillende leden van onze groep. Zo is Jasper bezig geweest met de gezondheidszorg en patiënten met een herseninfarct. Een voorbeeld van zijn werk: hij heeft een oude man ontmoet, die een herseninfarct heeft gehad. Hij kon zich niet meer goed bewegen. Na een paar oefeningen van Jasper, kon hij weer lopen en liet dit ook stralend aan de andere mensen zien.

Pieter en Cornelis zijn vooral bezig geweest om het dak van het ziekenhuis te renoveren samen met de aannemer. Het sjouwen van balken, het klimmen op daken en het timmeren en zagen ging ze goed af.

Corine, Anouk en Tara hebben vooral geholpen in de apotheek, ziekenhuis en aidskliniek. Naast deze activiteiten hebben ze zich ook ingezet voor de computerlessen.

Eline is voornamelijk bezig geweest in de kleuterschool, door middel van lesgeven aan de kids van de missiepost en de leeromgeving verrijken met kasten en nieuw materiaal.

Wout en Adri zijn vooral met andere zaken bezig geweest, zoals het management en de financiën. Daarnaast was er een plan om de missie groen te houden en dus moeten er bomen gepland worden. Adri is bezig geweest met dat plan en met de uitwerking ervan.

Naast alle werkzaamheden, hebben we ook veel gepraat met de mensen die op de missie wonen, spelletjes gedaan met de kinderen en de lokale activiteiten bekeken. Zo werd er net buiten de missie de voetbalwedstrijd van het jaar gehouden: De Wout Kleine Cup. Daar moesten wij natuurlijk wel bij aanwezig zijn, ook al hadden wij als blanken geen idee wie er tegen wie speelden en al helemaal niet voor wie we moesten zijn. Grappig dat er zo'n feest omheen wordt gegeven en dat dan heel de bevolking uitloopt om de wedstrijd te zien. Overigens zit er totaal geen logica in het Afrikaanse voetbal. Ze schieten de bal overal heen en proberen vooral zelf te scoren en niet samen met het team.



Religie in Zambia

We hebben ook nog 2 keer een filmavond gehouden voor alle mensen die op en rond de missie woonden. Hier kwamen beide keren ongeveer 80 man op af.

We zijn niet de hele tijd op de missie geweest, we zijn ook in Mazabuka geweest. Dat is de stad die het dichtstbij de missie gelegen is, waar we de boodschappen deden. Mazabuka ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van de missiepost. De dames uit de groep zijn hier meerdere keren onder leiding van Wout Kleine geweest om de boodschappen te doen. De stad is vrij modern, iets wat je eigenlijk niet verwacht als Europeaan. In de supermarkt is bijna alles te koop en er is ook aan andere winkels geen gebrek. Omdat de stad een stukje rijden is, gaat er maar één keer in de week een auto naartoe die dan helemaal vol zit met mensen uit de omgeving die naar de stad willen. En dan ook echt volgestapeld. Er wordt geen ruimte onbenut gelaten in de auto. Hier zijn ze dat niet anders gewend, maar comfortabel is anders.



Als afsluiting van onze reis brachten we nog een bezoek aan Livingstone. Dit is een toeristische stad die voornamelijk bekend staat om haar wereldberoemde Victoria Watervallen. Hier hebben we nog wat van onze tijd in Zambia genoten door middel van een schitterende safari, verschillende boottochten, een olifantenrit, een bezoek aan een CrocodileFarm, een bezoek aan de watervallen en zelfs een helikoptervlucht boven de majestueuze Victoria Watervallen. Ik kan zeggen dat dit een ervaring was die we niet snel zullen vergeten.

Geloven is belangrijk in Zambia. Predikanten spelen een belangrijke rol, omdat zij antwoorden kunnen bieden op de geloofsvragen die onder de bevolking leven. In de hoofdstad Lusaka staat de theologische universiteit. Jonge predikanten leren om hun geloof eigen te maken en toe te passen in hun dagelijks leven en hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van arme dorpsgemeenschappen. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de missiepost van de FCM in Zambia hebben wij de opleiding van Piston gefinancierd, zodat hij naast Pastor Bbuna het evangelie door mag geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden en in de omgeving van de kerk onder de bevolking van Zambia, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen (o.a. site PKN).

Zambia is officieel een christelijk land volgens de grondwet van 1991 (gewijzigd in 1996), maar er bestaat een grote verscheidenheid aan religieuze tradities. In veel van de syncretische kerken in het land mengen traditionele religieuze ideeën zich gemakkelijk met christelijke opvattingen. De katholieken vormen de grootste bevolkingsgroep. Daarnaast zijn er anglicanen, de Pinksterbeweging, de Nieuw-apostolische kerk (>14% van de bevolking), Lutheranen, Zevendedagsadventisten, Jehova's getuigen en een verscheidenheid aan evangelische denominaties. Deze groeiden, ontwikkelden zich en bloeiden vanuit de oorspronkelijke missionaire nederzettingen. De protestanten, in totaal 35%, zijn verdeeld over de Anglicaanse Kerk en de United Church of Zambia. Westerse zendingsrollen zijn ingenomen door gelovigen uit de oorspronkelijke bevolking. Nadat Frederick Chiluba (een pinkstergelovige) president werd in 1991, groeiden Pinkstergemeenschappen in het land aanzienlijk. Ongeveer 5% van de bevolking bestaat uit moslims, die voornamelijk in stedelijke gebieden wonen. Ook bestaat een kleine Joodse gemeenschap (country facts). Net als in de wereld van de Bijbel is in de Afrikaanse context de aanwezigheid en invloed van geesten en demonen een volstrekte vanzelfsprekendheid.

Financieel

Afgelopen jaar hebben enkele grote sponsors van de FCMH zich helaas moeten terugtrekken. Alhoewel de stichting financieel nog steeds gezond is, is onze financiële positie wel verslechterd. We willen u dan ook vriendelijk vragen of u uw periodieke gift zou willen heroverwegen.

Periodieke gift fiscaal gunstiger

Om de belastingdrempel van giften en ook het maximum van 10% te voorkomen, kunt u eventueel met uw begunstigde(n) een overeenkomst sluiten voor minimaal 5 jaar. Sinds 1 januari 2014 hoeft dit geen notariële akte meer te zijn, een onderhandse overeenkomst volstaat. Een blanco formulier kan worden opgehaald bij www.belastingdienst.nl onder het kopje "Periodieke gift in geld".

In uw geval in te vullen bij ontvanger: "Family in Christ Mission Holland", fiscaal nummer is "802038803".

U kunt eventueel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of bij faillissement, of als FCMH failliet gaat of zijn ANBI-status verliest. Gewoon met de pen bijschrijven, op beide exemplaren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden. Ook eventueel voor omzetting van uw huidige sponsoring in een overeenkomst.

Maarten Baaij



Bezoek aan de Missie

Onze secretaris Carla Aantjes heeft gepland om in december twee weken op de Missiepost te verblijven. Zij hoopt daar in die tijd stage te lopen bij pastor Bbuna en praktische ervaring op te doen in pastoraal werk. Hiervoor volgt ze een cursus in Nederland en de stage is daar een onderdeel van.



Gironummer NL82 INGB 0006 7751 58

Oranjestraat 38

2952 AH Alblasterdam

Tel. 06 34828375

www.fcmh.nl

KvK nummer 41121289

